

## Η «λύση» δόθηκε, ας κοιμούνται πανευτυχείς οι αρμόδιοι... Συγχαρητήρια!

*Εφημερίδα Πατρίς Ηρακλείου, 02/11/2002*

Του Κώστα Κωνσταντίνου\*

Μπορούν να κοιμούνται πανευτυχείς και παμμάκαρες οι αρμόδιοι της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας. Κατάφεραν να κλείσουν τα στεγανά. Απέκτησε και το Ηράκλειο την πράσινη γραμμή του.

Λύθηκε επιτέλους το πρόβλημα του δύσχρηστου 5ου Λυκείου, αφού υποχρέωσαν το ταλαιπωρημένο 2ο Λύκειο να πάρει των ομματιών του και να στεγαστεί στην Κηπούπολη. Τι κι αν οι ενδιαφερόμενοι στην αρχή αρνιόντουσαν να μετακομίσουν; Τους πείσατε όμως κ. αντινομάρχα, όπως με περηφάνια μας είπατε. Έτσι δεν είναι;

Το δέλεαρ ήταν βαρύ: μας υποσχεθήκατε καινούργιο κτήριο! (αυτό δεν ακουγόταν έξω από την νομαρχία την ώρα που συνεδρίαζε η επιτροπή;). Τι κι αν υπήρχαν ήδη αποφάσεις; Εδώ θα στεκόμαστε; Είπα ξείπα. Δεν ομολογήσατε κ. αντινομάρχα ότι ήταν λάθος που δεν μας καλέσατε, όταν είπατε το ξείπα; Οι πληβείοι μπορούν να περιμένουν. Αυτό κάνουνε άλλωστε μια ζωή.

Μεριμνήσατε και για τη μεταφορά των μαθητών, όπως κάνατε βεβαίως και για το 7ο Γυμνάσιο. Διακρίσεις θα κάνουμε; Γιατί άλλωστε να σας αφορά το κυκλοφοριακό έμφραγμα κάθε πρωί; Και καμιά ωρίτσα να χάνεται δεν πειράζει.

Το 5ο Λύκειο δεν έκανε προτάσεις για να λυθεί το πρόβλημα του 2ου; Δεν πρότεινε το 5ο τη μεταφορά του 2ου στο κτήριο που στεγάζεται τώρα το ίδιο; Γιατί αρνηθήκατε προκαταβολικά το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές του 2ου χωράνε και παραχωράνε; Ποιοι και για ποιους το αρνήθηκαν; Κανένας δεν καταδέχτηκε να παραδεχτεί την αλήθεια (πτωχέ Παναγιωτάκη). Σίγουρα όσοι έδωσαν την αρνητική ψήφο τους θα έκαναν επί τόπου αυτοψία (πάντως, αν αλλάξουν γνώμη, μπορούμε να τους δείξουμε κατά που πέφτει η είσοδος). Έτσι δεν είναι κύριε προϊστάμενε; Αλήθεια, σε τι προΐστασθε; Μάθατε επιτέλους των αριθμό των παιδιών του 2ου; Ή μήπως σε τέτοιου είδους αποφάσεις έτσι κι αλλιώς ουκ έστιν αριθμός;

Εμείς όμως απόψε θα σκουπίσουμε το δάκρυ από τα μάτια των παιδιών μας και θα τους ζητήσουμε συγνώμη εκ μέρους όλων εκείνων που τους σκοτώνουν το όνειρο. Και εσείς, θα τους πούμε, μα και τα άλλα παιδιά το ίδιο, πληρώνετε την ανικανότητα και τη διαπλοκή των μεγάλων. Μην το ξεχνάτε.

Ε, σείς πρωτάκια, συγνώμη. Τα περί αξιοπρέπειας και περηφάνιας μην τα πολυπιστεύετε. Στη δίκη του Θηραμένη ποιος να ήταν άραγε ο Κριτίας και ποιοι οι τα εγχειρίδια φανερώς έχοντες; Έτσι κι αλλιώς σ' αυτή στημένη μας κοινωνία πάντα θ' ακούγεται το «τουτονί εξαλείφω εκ του καταλόγου».

Συγνώμη παιδιά της δευτέρας. Η Ισμήνη καλά τα λέει. Μην τα βάζετε με την εξουσία. Δεν πρέπει να ζητάτε τα αδύνατα. «Αλίμονο, είναι φοβερό να σχηματίζει

εσφαλμένες αντιλήψεις εκείνος που παίρνει αποφάσεις». Η Αντιγόνη μια ζωή σταυρώνεται, έστω κι αν ο Κρέων στο τέλος μετανιώνει.

Τελειόφοιτοι της τρίτης, συγγνώμη. Γιατί να ασχολείστε με υποθέσεις χαμένες από πριν; Μάθετε να νίπτετε τας χείρας σας (πολύ πιθανόν να το κάνει και το συνδικαλιστικό σας όργανο) για να τα έχετε με όλους καλά. Και γιατί ο Θουκυδίδης να έχει δίκαιο όταν αναφερόμενος στα κοινά θεωρεί «τον τε μηδέν τώνδε μετέχοντα ουκ απράγμονα αλλ' αχρείον»; Αστεία πράγματα. Μεταλλαχθείτε.

Ύστερα θα σκύψουμε το κεφάλι, αλλά τα παιδιά μας δεν θα μας αφήσουν. Μας έδωσαν ήδη μια γροθιά στο στομάχι και γελώντας μας είπαν: Άστε τους να γελάνε. Οι δον Κιχώτες παν μπροστά Π οι Σάντσοι ακολουθάνε.

*\*Ο Κωνσταντίνου Κώστας, είναι μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Ενιαίου Λυκείου, Καθηγητής*