

## **Μα ποιος θα μιλήσει για όλα αυτά;**

[Σχετικά με το άρθρο του κ. Π. Λάμπρου στο Candianews.gr «Μα ποιος με οργή θα μιλήσει για όλα αυτά, Ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός»]

Τον κ. Λάμπρου δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Θα τον παρακαλέσω όμως να διαβάσει ξανά και ξανά την επιστολή παραίτησής μου προς το ΑΠΥΣΔΕ Κρήτης, που τελειώνει ως εξής: **«Σας παρακαλώ να αφουγκραστείτε την έντονη ανησυχία μου για τις μαθητικές καταλήψεις και τους ύπουλους κομματικούς ρόλους, να αποδεχτείτε την έντονη διαμαρτυρία μου και να δεχτείτε ως εκ τούτου - ως το μόνο εκ βάθους ψυχής που μπορώ ακόμα να κάνω - την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθυντή του 5ου Γενικού Λυκείου του Ηρακλείου».**

Έθεσα ένα σαφές και συγκεκριμένο θέμα συνείδησης. Τονίζω το σαφές και συγκεκριμένο. Στην επιστολή παραίτησής μου απάντησε δημόσια ο κ. Ανδρικήκης στο Candianews.gr, σερφάροντας σχεδόν επί παντός του επιστητού. Έδωσα μια απάντηση, στον προσωπικό τόνο που επέλεξε ο κ. Ανδρικήκης, ο οποίος και ανταπάντησε. Δεν απάντησα ξανά. Κανένας διάλογος (κάτι ξέρει ο Πλάτων). Έγινε όμως για μένα πλέον σαφές ότι για να «δικαιωθώ» στα μάτια μερικών, πρώτα θα έπρεπε να παραιτηθώ για την caretta caretta, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ύστερα να αγανακτήσω για τα καταχθόνια σχέδια που εξυφαίνονται με τον νεκρό της Αμφίπολης...

Πάμε. Υπενθυμίζω ξανά ότι έχω περιγράψει, επιπλέον, στην επιστολή παραίτησης τις συμβουλές μου προς τους μαθητές του σχολείου μου, όπως: **«Εδώ και τέσσερα χρόνια πλησιάζω τα παιδιά του σχολείου μου με την αγάπη του πατέρα και τη σοβαρότητα του Διευθυντή. Τους εξήγησα από τη πρώτη στιγμή ότι και διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες μπορούν να κάνουν. Μαζί στις πορείες, μαζί στις προσπάθειες. Και τα μαθήματα και ο αγώνας. Ξανά και ξανά τόνιζα ότι και το πιο προβληματικό, με ελλείψεις και αδυναμίες σχολείο που μένει ανοικτό είναι πολύ καλύτερο από το καλύτερο που παραμένει κλειστό. Επέμενα ότι το σχολείο δεν μπορεί να κλείνει κατά βούλησιν, ότι ο μαθητής είναι μαθητής εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και ότι οι καταλήψεις δεν νομιμοποιούνται».**

Η επιστολή παραίτησής μου ήταν για συγκεκριμένους λόγους. Πάμε πάλι από την αρχή: **«Σας παρακαλώ να αφουγκραστείτε την έντονη**

ανησυχία μου για τις μαθητικές καταλήψεις και τους ύπουλους κομματικούς ρόλους, να αποδεχτείτε την έντονη διαμαρτυρία μου και να δεχτείτε ως εκ τούτου - ως το μόνο εκ βάθους ψυχής που μπορώ ακόμα να κάνω - την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθυντή του 5ου Γενικού Λυκείου του Ηρακλείου». Ο κάθε καλόπιστος αναγνώστης ας την ξαναδιαβάσει.

Όλα όμως αυτά κάποιοι τα αντιπαρέρχονται με πλάγια πηδηματάκια. **Δεν αναφέρθηκα προσωπικά σε κανέναν.** Για την αυτοκριτική του καθενός δεν παίρνω και όρκο... Δεν γνωρίζω επομένως ποιον «διάλογο(?)» λέει ο κ. Λάμπρου ότι παρακολουθεί «εμβρόντητος». Ο καθείς και η έκπληξή του, όπως φαίνεται στην έκθεσή του. Θα κατανοεί σίγουρα ότι οι χλιαρές γραφές πετυχαίνουν καλύτερα το απόγευμα. Χαλαρώνουν, προσφέρουν οικογενειακές ασκήσεις θάρρους και έχουν περισσά οφέλη...

Ας γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Ας σχολιάζει ό,τι θέλει. Ας κατασκευάζει ό,τι σόφισμα τον εξιτάρει. Ας πασαλείβει με τα παραπειστικά του επιχειρήματα το νοητικό του αμφίψωμον. Δικαίωμά του. Δημοκρατία είμαστε. Μπορεί ο λόγος να «εκκινεί» από όπου θέλει και να καταλήγει όπου θέλει. Άλλωστε «εκκινώ» και «κίνητρα» έχουν την ίδια ρίζα. Το πρώτο το βλέπεις, τα άλλα όμως τα ψάχνεις...

Θα ευχαριστήσω και τον κ. Λάμπρου για τη ψυχανάλυση που μου κάνει. Τις επιθέσεις τις περίμενα και τις δέχομαι. Κάρο με παλιοσίδερα στην κατηφόρα. Καλοδεχούμενο κάθε κύμβαλον αλαλάζον. Είναι ο δεύτερος στη σειρά, μετά τον κ. Ανδρικάκη. Κανένας τους όμως δεν είχε το θάρρος να παρατηρήσει τα εισαγωγικά στη φράση μου **τους «αριστερούς» με τις «δεξιές» τσέπες.**

Να γνωρίζει επίσης ο ετερόκλητος φέρελπις δικολάβος κ. Λάμπρου ότι σε μια επιστολή παραίτησης - βαθύτατη στιγμή αυτοσυνειδησίας - εξ ορισμού ο τόνος είναι προσωπικός. Επειδή όμως δείχνει να αμφιβάλλει για την παραίτηση μου από τη θέση του Διευθυντή, γράφοντας (με ερωτηματικό) «του προσφάτως εκκωφαντικά παραιτηθέντος(;)» τον πληροφορώ ότι ο αριθμός Πρωτοκόλλου στη ΔΔΕ Ν. Ηρακλείου είναι 19770/12-1-2014. Όμως παρ' όλα αυτά δεν παραιτούμαι. Ας μου λύσει τώρα το γρίφο. Έλα μου ντε!

Και κάτι ακόμα. Ο αναγνώστης γνωρίζει ότι το διαδίκτυο είναι χώρος ελευθερίας. Τα πάντα αναρτώνται από τον οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Τους συνειρμούς που αφήνει ο κ. Λάμπρου να αιωρούνται, επειδή το κείμενο

της παραίτησης μου έτυχε να αναρτηθεί «σε περίοπτη θέση χρυσαυγίτικου μπλογκ», τους αφήνω να περιφέρονται ως ανάξιοι σχολιασμού.

Σταματώ εδώ. Είναι προφανές ότι κάποιοι πολύ θα ήθελαν να εκτραπεί αλλού το θέμα. Δεν θα συνεχίσω. Ούτε τώρα θα ανταπαντήσω. Ο κόσμος γνωρίζει. Και με συγκινεί.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

*Ο παραιτηθείς φασίστας, ναζιστής και ό,τι άλλο θέλετε Διευθυντής του 5<sup>ου</sup>  
ΓΕΛ Ηρακλείου*

*Κωνσταντίνος Ν. Κωνσταντίνου*

16/11/2014, ώρα 23.00