

*21os aiώνas  
Κύπροs*

**Α' ΤΟΜΟΣ**

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  
ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΗΝΑ 2016

# Οικονόμος Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Ο Οικονόμος Νεόφυτος Κωνσταντίνου είναι Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Κενδέου Πάφου-ναού που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Πάφου και κτίστηκε το 1923 σε θέση μικρότερου και πανηγυρίζει στις 6 Οκτωβρίου. Γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1940 στον Στατό της Κύπρου. Ένα ορεινό χωριό της επαρχίας Πάφου με υψόμετρο γύρω στα 1.000 μ. και σε απόσταση 30 χλμ. περίπου από την πόλη της Πάφου.



Είναι το πρώτο παιδί του Κωνσταντίνου Μιχαήλ Κωμοδρόμου (1906-2001) και της Αλεξάνδρας Χριστοδούλου Αγαπίου (1912-1998), των οποίων η κύρια ασχολία ήταν, όπως και των πιο πολλών κατοίκων του χωριού, η γεωργία και η κτηνοτροφία. Είναι νυμφευμένος με την Ελλάδα Χαραλάμπους, επίσης από τον Στατό, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά. Τον Κωνσταντίνο, που είναι εκπαιδευτικός-φιλόλογος, τον Χαράλαμπο, που είναι λογιστής σε ναυτιλιακή εταιρεία και ιεροψάλτης, και τον Χρυσόστομο, που είναι μουσικός, καθηγητής πιάνου και Βυζαντινής μουσικής και ιεροψάλτης στη θέση του Λαμπαδάριου του Ιερού Ναού Αγίου Κενδέου Πάφου. Εγγόνια έχει πέντε. Έχει, επίσης, και έναν αδελφό, τον Ανδρέα Μιχαηλίδη, συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του ο Νεόφυτος τα πέρασε χωρίς την παρουσία του πατέρα του στο σπίτι. Είκοσι μέρες μετά τη γέννησή του ο πατέρας του, Κωνσταντίνος Μιχαήλ Κωμοδρόμος, κατετάγη στο Κυπριακό σύνταγμα του Βρετανικού στρατού, κάτι που έπραξαν χιλιάδες Ελλήνων της Κύπρου, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πατέρας του μικρού Νεόφυτου υπηρέτησε στην Αίγυπτο, στην Αιθιοπία, στη Συρία και στο Καστελόριζο. Με το τέλος του πολέμου επέστρεψε στην Κύπρο και στο χωριό του. Στη διάρκεια της θητείας του τραυματίστηκε. Λόγω κακής πληροφόρησης εθεωρείτο μάλιστα για κάποιο διάστημα νεκρός, καθώς ο Άγγλος Κυβερνήτης αυτό ανέφερε σε τηλεγράφημα προς τη σύζυγό του.

Τα πρώτα γράμματα ο Νεόφυτος τα έμαθε στο Δημοτικό σχολείο του χωριού του, από το οποίο αποφοίτησε το 1952. Την περίοδο εκείνη έδειξε την κλίση και την αγάπη του προς την Εκκλησία. Πολλές φορές βοηθούσε τον ιερέα του χωριού του στις ιερές ακολουθίες, από τη θέση είτε του αναγνώστη είτε του ψάλτη, μιας και είχε και τα κατάλληλα προς τούτο φωνητικά προσόντα. Το 1968 υπήρξε χρονιά σταθμός στη ζωή του. Παρόλο που ήταν από οκταετίας ήδη νυμφευμένος και με τρία παιδιά, πήρε την απόφαση να ενταχθεί στις τάξεις του ιερού κλήρου και να εγγραφεί στην Ιερατική Σχολή Κύπρου «Απόστολος Βαρνάβας», στη Λευκωσία. Για την απόφασή του αυτή και τις δυσκολίες που εκ των πραγμάτων προέκυπταν είχε τη στήριξη της οικογενείας του και ιδιαίτερα της συζύγου του, η οποία πάντα βρίσκεται στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια με

πολλή αγάπη και αφοσίωση. Πέραν αυτών, καθοριστική υπήρξε και η σχέση του με τον τότε Χοροεπίσκοπο Κωνσταντίας Χρυσοστόμου, ομοχώριο και συγγενή του, και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Α', ο οποίος βλέποντας τις ικανότητες και το ήθος του χαρακτήρα του τον παρότρυνε και του ζήτησε να χειροτονηθεί Διάκονός του. Έτσι, στις 13 Νοεμβρίου 1968, στην εκκλησία του Αγίου Προκοπίου, στο Μετόχιον της Ιεράς Μονής Κύκκου στη Λευκωσία, χειροτονείται Διάκονος από τον Κωνσταντίας Χρυσόστομο ενώ παράλληλα αρχίζει τη φοίτησή του στην Ιερατική Σχολή. Το 1973 (τη χρονιά αποφοίτησής του) επιστρέφει στην Πάφο με την οικογένειά του ακολουθώντας τον Κωνσταντίας Χρυσόστομο, που εκλέγεται και παραμένει Μητροπολίτης Πάφου έως το 1977, χρονιά που θα εκλεγεί τελικά Αρχιεπίσκοπος Κύπρου μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' και πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα χρόνια εκείνα θα παραμείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη του, γιατί ως νέος κληρικός ευτύχησε να βρίσκεται σε ένα εκκλησιαστικό περιβάλλον που του έδωσε γερές βάσεις για τη μετέπειτα πορεία του, ως ιερουργός και πνευματικός. Ως Διάκονος είχε την ευλογία να υπηρετήσει δίπλα σε μεγάλες εκκλησιαστικές μορφές, όπως οι Αρχιεπίσκοποι Κύπρου Μακάριος ο Γ' και Χρυσόστομος ο Α', αρχιερείς με πλήρη εκκλησιαστικοί συνείδηση της αποστολής τους. Τον Μάρτιο του 1971, όταν ο Αρχιεπίσκοπος και Εθνάρχης Μακάριος σε ταξίδι του στην Κένυα τέλεσε ομαδικές βαφτίσεις ιθαγενών, ο Διάκονος Νεόφυτος έτυχε της εξαιρετικής ευλογίας να μετέχει σε αυτή τη μεγάλη αποστολή εκχριστιανισμού χιλιάδων λαού της Κένυας.

Μετά από δέκα χρόνια υπηρεσίας ως Διάκονος, χειροτονείται στις 30 Ιουλίου 1978 ιερέας από τον τότε Μητροπολίτη Πάφου και νυν Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β' λαμβάνοντας το οφίκιο του Οικονόμου. Τον Αύγουστο του 1979 διορίζεται ιερατικός Προϊστάμενος στον Ιερό Ναό Αγίου Κενδέου στην Πάφο. Στη διάρκεια της θητείας του φροντίζει για την ανακαίνιση του ναού έχοντας τη στήριξη, οικονομική και ηθική, των πιστών της ενορίας.

Για τον Οικονόμο Νεόφυτο Κωνσταντίνου καθοριστική και πνευματικά επωφελής είναι η σχέση του με την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Αποτέλεσμα αυτής της πνευματικής σχέσης υπήρξε η κάθοδος στον Ιερό Ναό Αγίου Κενδέου από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, τον Οκτώβριο του 1990, της Τίμιας Ζώνης της Θεοτόκου προς προσκύνηση και ευλογία των πιστών, καθώς και η έλευση της Τίμιας Κάρας του Ιωάννου του Χρυσόστομου από την ίδια Μονή τον Νοέμβριο του 2007.

Μέλημα και συνεχής έγνοια του Οικονόμου Νεόφυτου Κωνσταντίνου είναι το πώς θα συμβάλλει τα μέγιστα, από τη θέση που τάχθηκε να υπηρετεί, στη διατήρηση και την ενίσχυση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.



Ιερός Ναός Αγίου Κενδέου  
Πάφου