

# Τα κλισέ της προεκλογικής θλίψης

Άτακτα παρκαρισμένες και πανταχού παρούσες, σαν μέσα σε παράλληλα σύμπαντα ζουν στο μυαλό του πολίτη - ληγμένες, φρέσκες και απειλητικές - λέξεις και εκφράσεις της ξανά και ξανά επαναλαμβανόμενης προεκλογικής μας καπατσοσύνης: ανήκομεν στη Δύσιν, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, δεν

θέλω ου, ανφέαρ, απέραντο φρενοκομείο, σεμνά και ταπεινά, μηδενική ανοχή, αλλαγή, έξω πάμε καλά, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, προχωράμε μπροστά, μικρομεσαίοι, απεργία, φορολογική κλίμακα, εμπρός στο δρόμο, κάτω τα χέρια, έξω οι βάσεις του θανάτου, χρονοντούλαπο της ιστορίας, πέντε νταβατζή-

δες, λεφτά υπάρχουν, μαζί τα φάγαμε, ο ιστορικός του μέλλοντος, Τσοβόλα δώστα όλα, ευχαριστώ τους Αμερικάνους, λαέ μη σκύβεις το κεφάλι, αυτοδυναμία, καταθέσεις, τράπεζες, κεφάλαιο, ευρώ, δραχμή, δάνειο, ανθρωπιστική κρίση, η ελπίδα έρχεται, θα σκίσουμε τα μνημόνια, πρόωρες συντάξεις, μίζες, έχουμε σχέδιο, μείλ

Χαρδούβελη, λίστα Λαγκάρντ, σκάνδαλα, το μαχαίρι στο κόκκαλο, επιτόκια, αγορές, κερδοσκοπία, EFSF, ESM, capital control, ομόλογα, ΑΤΜ, τρόικα, γερμανοσολιάδες, αξιοκρατία, αξιολόγηση, καταλήψεις, κενά στα σχολεία, χαράτσι, σκληρό ροκ, γερά νεύρα, ανοιχτοί λογαριασμοί, μνημόνιο, εκβιαστικά διλήμματα, ο λαός απαιτεί, το μαχαίρι στο κόκκαλο, καινοτόμες δράσεις, εκσυγχρονισμός, μεταρρυθμίσεις, λαϊκισμός, δυστυχώς επτωχεύσαμεν...

Προσπάθησα να τις συν-



Του **Κ. Κωνσταντίνου \***

δύσασ σε ένα ενιαίο κείμενο, βάζοντάς τις σε τάξη. Ο διαχρονικός συνειρμός έκανε το εγχείρημα εύκολο. Ύστερα ακολούθησε και δεύτερο και τρίτο και άλλο και άλλο κείμενο... Ο μπαξές προσφέρει

συνδυασμούς και ερμηνείες κατά βούλησιν. Τα πάντα αλλάζουν χωρίς να αλλάζει τίποτα. Κατέληξα στην ανακούφιση που προσφέρουν οι στίχοι - ίσως επειδή δεν χωράνε σε καμία κάλπη: Στεγνοί στο ηλιοβασιλέμα - άκουσε μανά στις παραστράτες ενός βουρκιασμένου αντίλαλου σε γυροφέρνον στην κόψη του ανεμόπτερου με τη σκοτεινή πείνα της πέννας γελώντας μεταξύ τρίχας και τριχιάς αγεληδόν δειλοί καθόλα δημοκρατικοί λογάδες.

Μα εσύ καρφωμένη στη μπούκα του όχλου συνθλίβεις τις λέξεις - άκου με μανά - όταν ένας πόντος ατρύγετος, παρατημένος του Ομήρου καθρέφτης, το θαλασσένιο σου βλέμμα ξεχειλίζει προφταίνοντας να πνίξει κατάσαρκα την κάθε παλάμη.

**\* Ο Κώστας Ν. Κωνσταντίνου είναι καθηγητής φιλόλογος στο 3<sup>ο</sup> Γενικό Λύκειο, πρώην διευθυντής του 5<sup>ου</sup> Γενικού Λυκείου <http://kostaskonstantinou.com/kkekostas@gmail.com>**



**συν βαδίζω**  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

- Αξιολόγηση Μαθησιακών δυσκολιών
- Αποκατάσταση Μαθησιακών δυσκολιών
- Ειδική Διαπαιδαγώγηση
- Οργάνωση και καθοδήγηση μελέτης
- Συμβουλευτική για το άτομο, το παιδί, την οικογένεια

**Σγουρομαθίνης 2**  
e-mail: [sinvadizw@gmail.com](mailto:sinvadizw@gmail.com)  
[sinvadizw.gr](http://sinvadizw.gr)  
τηλ. 2810 335652  
6988 121079

**ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΩΝ. Ι. ΡΕΛΑΚΗ**  
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

θα λειτουργεί από 1/9/15  
κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ / ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ από 6-9 μ.μ.

**Για ραντεβού στα τηλέφωνα:**  
**2810-228278**  
**6949543304**  
και σε περίπτωση ανάγκης  
**6944204931**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:  
**ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11**  
Πλατεία Δασκαλογιάννη

**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ**

**Ο κτηνίατρος ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ**  
μεταφέρθηκε από την Παρασκευοπούλου 102 στην οδό **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 20 - ΟΑΣΗ** Ηρακλείου Κρήτης

**Τηλ. 2810361073**  
**6955552624**

**Μετεκλογικά**



Γελάσανε μικρά παιδιά κι έκλαψαν μανάδες σαν είδαν τη διαφορά, σε επτάμισι μονάδες. Τέτοιο μεγάλο ποσοστό, χωρίς να περιμένω κι άλλα που έγιναν... ποτέ ακόμα κι οι των ποσοστών, οι ατυχείς εκτιμηταί, που θεωρούσαν εξ' αρχής, κομμένο τον Καρμένο. Δίκαια η αντίδραση και η ζεστή αγχαλιά που οι δυό τους πανηγύρισαν κι αντάλλαξαν φιλιά.

**Ο μεσαρίτης**